

## Brief van br. David, Kerst 2021



Beste vrienden en bekenden,

de heilige teksten van het Oosten en het Westen roepen ons op: 'Sla je ogen op!'

Midden in de winter, hier op het noordelijk halfrond, slaan we onze ogen op naar de nachtelijke sterrenhemel. Op zijn beurt heft diens overweldigende schoonheid onze harten op, vervuld met ontzag.

Er is in deze tijd zoveel waar we onder gebukt gaan; des te meer reden om de ogen van ons hart op te slaan naar de schoonheid van de natuur en de kunst die nog steeds de kracht bezit om ons moed te geven. We moeten onze ogen opslaan en verder kijken dan naar wat ons scheidt; alleen wanneer we eendrachtig zijn kunnen we onze taken uit voeren.



Alleen wanneer we onze ogen opslaan, zien we de vele gelegenheden om anderen vreugde te schenken en door anderen vreugde te schenken, vinden we zelf vreugde.

Er is zo weinig nodig: € 50 is voldoende om te zorgen dat een blind kind kan zien.

Moed en solidariteit bij het aanpakken van onze gezamenlijke taken, gulheid en de vreugde die daaruit voortvloeit, welke geschenken zou ik voor ons allen beter kunnen wensen op de drempel van 2022?

Laat ons dan onze ogen opslaan en uitzien naar het gloren van de Morgenster.

Jullie broeder David